



ADÜ HABER

SAYI : 12

Nisan 2004

Ayda bir yayımlanır.

«sviçre Parlamentosuna
K»nama Bildirisi
2. sayfa

Strese Dikkat!...
3. sayfa



ADÜ Tıp Fakültesi Deneysel Araştırma
ve İstatistik Çalışma Gurubu Kuruldu.
8. sayfa

Sağlık, Kültür ve Spor'dan Haberler
10. sayfa



«nsanl»ın Doğuş Bayramı
Nevruz
11. sayfa

ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİNİN 89. YILI

Ör.Gör. Abdullah KIVRAK
Eğitim Fakültesi

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin kutlamaları çerçevesinde Rektörlük ve Eğitim Fakültesinin düzenlediği "Çanakkale Deniz Zaferinin 89.Yılı" konulu panel 18 Mart 2004 Perşembe günü saat 14'de Fakültemiz Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Kenan ÖKTEN, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa GÜREL, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ergün ONUR, Prof. Dr. İsmail TURGUT, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersin KARAGÖZLER, Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç Dr. Hulki BAĞAOLU, Aydın Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Engin ARDIÇ, Üniversitemiz öğretim elemanları, öğrenciler ve davetliler dinleyici olarak katıldılar.



Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Muharrem İNEN başkanlığındaki panelde Yard. Doç. Dr. A. Adnan ÖZTÜRK "Çanakkale Savaşları" Londra Eski Kültür Atafesi, Aydın Eski Milletvekili Mustafa Kemal YILMAZ "Çanakkale Savaşları'na romantik duygusal ve fiirsel bir bakış", Yard. Doç. Dr. Safiye AKDENİZ "Türk ve Anzak Askerlerinin Anılarında Çanakkale Savaşı" konularında konuşma yaptı. Panel sonunda konuşmacılara Çanakkale Deniz Zaferinin 89.Yılı anısına plaket ve çiçek verildi.

ÜNİVERSİTE TEMİZ ÇANAKKALE EĞİTİM GEZİNE KATILDI

Ayhan ATIGAN
Bilgi İşlem Daire Başkanı

16-19 Mart tarihlerinde, Ege Bölgesi Üniversiteleri organizasyonunda Genel Kurmay Başkanı'nın desteği ile "Çanakkale Eğitim Gezisi" düzenlenmiştir. Çanakkale Savaşları'nı yapıldığı toprakları görmek, şehitlikleri ve müzeleri ziyaret ederek, "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi Etkinlikleri"ne katılmak amaçları ile yapılan eğitim gezisine Üniversitemizden 10 öğretim üyesi ile farklı fakülte ve yüksekokullardan 40 öğrenci katılmıştır, öğrencilerin tüm masrafları Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nca sağlanmıştır.

Katılımcı öğrenci ve öğretim üyeleri Deniz Kuvvetlerinin saflarında "TCG «skenderun» adlı gemiye 16 Mart günü İzmir Limanı'ndan binmişler, askeri bando eşliğinde törenle uurla narak Çanakkale'ye doğru yola çıkmışlardır. 17 Mart sabahı gün doğumunda tüm askeri personel ile katılımcılar gemi güvertesinde toplanmışlar ve "Çanakkale şehitleri Abidesi"ni selamlayarak saygı duruşunda bulunmuşlardır.



Çanakkale şehitleri Anıtı



Conkbayır şehitleri Anıtı

Çanakkale'ye girişte yine askeri tören ile karşılanan katılımcılar, limanda hazır bekletilen otobüsler ile Çanakkale Savaşları'nın yapıldığı toprakları görmek üzere yola çıktılar. Gezi programı dahilinde 17 Mart günü; Çanakkale şehitleri Anıtı, 57. Alay şehitliği ve Anıtı, Conkbayır Anıtları, Mehmet Çavuş Anıtı, Onbaşı Seyit Anıtı, Yahya Çavuş şehitlik ve Anıtı, Deniz Müzesi, Kabatepe Müzesi, Arburnu, Kilitbahir ve Seddülbahir gezilmiştir. 18 Mart günü "Çanakkale Deniz Zaferi Etkinlikleri" ne katılan öğrenci ve öğretim üyeleri, aynı gün öğleden sonra Çimenlik Kalesini ve kale içinde yer alan Nusret Mayın Gemisi'ni, Piri Reis Müzesini gezmişlerdir. 18 Mart günü 24'de "TCG «S-kenderun» adlı gemi ile tekrar İzmir Limanı'na dönüşü yola çıkan katılımcılar gece boyunca gemi içinde yapılan etkinliklerle duygu ve düşüncelerini dile getirmişler, milli ve manevi duyguların gelişmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ne zor şartlarda kurulduğunun anlaşılması için, 205.300 Türk şehit ve 252.000 yabancı'nın katıldığı bu toprakları her Türk vatandaşın ziyaret etmelidir.

**ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SENATOSUNUN
SÖZDE "ERMENİ SOYKIRIMI" TASARISINI TANIMAYA HAZIRLANAN
SVİÇRE PARLAMENTOSUNA KINAMA BLDİRİSİ**

«sviçre Parlamentosu'nun alt kanadı Ulusal Konsey, 16 Aralık 2003'de 67 aleyhte oya karşı 107 oyla tarihi gerçeklere tamamen ters düşen bir Ermeni soykırımı kararı aldı. Son derece talihsiz ve yanlış bir adım oluşturan «sviçre Ulusal Konseyi'nin aldığı bu karar kabul edilemez, yanlış ve çirkin bulmaktayız. Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu olarak, ortaya çıkan bu sonucun, tarihe, «sviçre Ulusu tarihinin en utanç verici sayfalarından biri olarak geçeceğine inanmaktayız.

Bu karar, tarihi gerçeklerin insafsızca çarpıtılması ve bütün bir ulusun dayanaksız iddialarla karalanması anlamına gelmektedir. Türk Ulusu, tarihin hiçbir döneminde soykırım gibi bir insanlık suçu işlememiştir. Bu bakımdan ulus olarak vicdanımız son derece rahattır.

Türkler, Anadolu'da Ermenilerle tarih boyunca birlikte yaşamışlar, yaşamaktadırlar. Ancak, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı imparatorluğunun Doğu bölgesindeki Ermeni unsurlardaki güçlerin oyununa gelmiş ve kendi ülkelerine karşı düşmanla iftiharla girişmek suretiyle ihanet etmişlerdir. Bununla da yetinmeyip, çok sayıda insanı katletmişlerdir. Bunun üzerine doğudaki Ermenilerin savaş bölgesinden başka yerlere nakledilmeleri zorunluluğu doğmuştur. Bu sırada ağır savaş koşulları, salgın hastalık, kötü beslenme gibi etkenler tüm yöre halkına olduğu gibi göçe tabi tutulan Ermenilere de zarar vermiştir. Ermenilerin büyük kısmı ise yeni yerleşim bölgelerine salimen ulaştırılmıştır. Diğer bir ifadeyle, Ermenilere yönelik ne bir soykırım, ne de soykırım emri vardır. Bunun aksine yönelik iddialar maksatlıdır ve temelden yoksundur.

Türk Ulusu, Medeni Avrupa'nın Yahudilere, Amerika Yerlilerine, Afrikalılara yaptıkları soykırımı hiçbir ulusa asla yapmamıştır. Hatta bu karar alan «sviçre Avrupa'nın ortasında Yahudilere soykırım uygulayan Hitler Almanyası'nın hazinedarlığını yaparken 16. yy'da olduğu gibi Yahudilere Türk Ulusu bir sığınak olmuştur.

«sviçre Ulusal Konseyi'nin aldığı bu karar «sviçre'nin bilinen tarafı zıtlığına gölge düşürecek gibi, «sviçre-Türkiye ilişkilerini zedelemenin ötesinde, hiçbir etkisi olmayacaktır.

Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu olarak, «sviçre Ulusal Meclisi ve Hükümetini, bundan böyle sorumluluk içinde davranarak, olumsuz bu haksız durumun giderilmesi konusunda, bütün imkanlarını kullanmasını zorunlu görmekteyiz.

Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu Adına
Prof. Dr. Mustafa GÜREL
REKTÖR

S T R E S E D < K K A T ! . . .

Pınar BAĞI PINAR

Psikolog

Stres; içten ya da dıştan gelen etkilerle duygu ve davranışlarda ortaya çıkan, rahatsız edici bir durum, bunalım, gerginlik ve bundan duyulan rahatsızlık olarak adlandırılır. Otobüs beklemek, yiyecek ve gündelik eşyalardaki fiyat artışları, kilo ile ilgili sıkıntılar, yapılması gereken çok fazla şeyin olması, eşyaların kaybetme, vergiler, fiziksel görünüm ... strese neden olabilecek bazı durumlardır. Stres yada depresyon bağımlılık sistemini etkiler bu yüzden daha çok hastalanabiliriz. Ayrıca stres insanı ifl göremeyecek duruma getirdiği gibi ciddi tıbbi sorunlar da yaratabilir. Ancak stresin olumlu yanı da vardır. Belirli dozda stres etkili bir ifleyici gerektirir. Bu tür stres insanda büyümeyi, gelişmeyi ve olgunlaşmayı sağlar. Olumlu ve olumsuz stres arasındaki fark; kişinin stres yaratan olay ya da ortamı nasıl algıladığına ve nasıl başlaştığına bağlıdır.

Stresli olayları tehdit olarak görmek yerine yeni bir gelişim fırsatı olarak görebilen kişiler stres düzeylerini azaltabilmektedirler. Çünkü başlımlara gelen olumsuz olaylar kendimizi daha çok keşfetmemizi ve yeni başlaştıkça becerileri kazanmamıza sağlar. Fizyolojik yatkınlık, deneyimlerimiz, kişilik özellikleri ve sosyal destek kaynakları strese gösterilen tepkiyi belirlemektedir. Stres durumunda insanlar genel olarak savaflı ya da kaç tepkisi vermektedirler.

İnsanlar stres durumunda gösterdiği psikolojik ve fiziksel tepkiler genel olarak şunlardır;

Ses yükseltme, başlıklarına baskı (yansıtma), yüz ifadesinde gerginlik, ağlama, kalem kırma gibi fiziksel fişdet hareketleri, ifleri sert flekilde yapma, içe kapanma (sessiz kalma), homurdanma, kafein tüketme...

Stres durumunda bireyin fark edebildiği fizyolojik tepkiler ise şunlardır:

- Nabızda ve terlemede artış
- Kasılmaları mide
- Gergin kaslar
- Hızlı kalp atışı
- Nefeste daralma
- Konsantrasyon güçlüğü
- Ayrıca tedirginlik
- Duyguların yoğunlaşmasıdır

Strese karşı dayanıklılaşmaya yardımcı olan yollarından bazıları şunlardır:

- Egzersiz
- İyi beslenme
- Psikoterapi (kişinin kendini bulmasına, beyin programlarını deşiftirmesine yardımcı eden heyecanlı bir yolculuk)
- Meditasyon, yoga, dua etmek, gevşeme yöntemleri
- Hedefleri yeniden düşünerek yaflamıza yeni bir düzen getirmek
- Kişisel ve ifl yaflamıza kendi istediklerinizi, özlediklerinizi yapmaya da zaman ayıracak biçimde yeniden düzenlemek
- Kendinizi mutlu eden, hoş gelen şeyleri aramaya başlamak
- Topluma yönelik kişiler haline gelmek (bireysel çarları dışına çıkıp diğer insanlara, arkadaşlarına yönelmeye, onları da düşünmeye başlamak)

Başları mutluluk getiriyor ; ancak başlarıya çok fazla odaklanmak üzerimizde baskı kurmamaza neden olmaktadır. Başlarıya ulaştıktan sonra “Bofluna ulaşım çok da önemli deşilmiş” dememek için hedefleri iyi seçmek önemlidir. Başları olmak için hayattan geri kalmadan, hayat ve istediklerinizi ertelemeden flimdi yapmak mutluluğumuz için gereklidir. İfl dışındayken hâlâ iflimizdeki rolümüzü üstlenmemek, diğer rollerimize de izin verebilmek önemlidir. Çünkü sadece çalşan erkek ya da kadın deşil; anne, arkadaş, sevgili, ifl, sporcu, kardeş, çocuk... gibi diğer rollerimiz de vardır.

Kişinin kendiyile yaptığı olumsuz içerikli konuşmalar zaman içinde otomatikleşir. Stresi azaltmak için kendimizle olan konuşmalarda sert eleştirilere ve kendimize kızmaya daha az yer vermeliyiz. Kendinizi hangi durumlarda ve ne kadar eleştirirsiniz? Gün içinde kendinize kaç defa kızmıyorsunuz? Bunun yanında kendinizi ne kadar destekliyor, başlarılarınza kendinizi ne kadar ödüllendiriyorsunuz? Bunları lütfen kendinize sorun...

Genel olarak olaylar hakkında ise; “Olan oldu. Acaba deşiftirmek için ne yapabilirim? Eğer yapabileceğim bir şey yoksa deşiftiremeyeceğim bu duruma nasıl uyum yapabilirim?” gibi bir takım olumlu konuşmalar başlaştıkça için yararlı olabilmektedirler.

Sağlıklı ve mutluluğın reçetesi size zevk veren, sizi istek ve nefle ile dolduran şeyleri yapmak ve kendiniz olmaktır. Ne kadar kendiniz oluyorsanız o kadar sağlıklısınız demektir.

NEFROLOJİ KİFİ OKULU BU SENE KUFLADASI'NDA YAPILIYOR

Dr. Yavuz Yeniçeriolu

Pamukkale Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı

Türk Nefroloji Derneğince her yıl düzenlenmekte olan “Nefroloji KİFİ Okulu” organizasyonunun üçüncüsü bu sene 15-18 Nisan 2004 tarihleri arasında Kufladası’nda gerçekleştirilecektir. Adnan Menderes Üniversitesi tarafından lokal organizasyonu gerçekleştirilecek olan toplantıya diyaliz ve temel nefroloji konularıyla ilgilenen pratisyen hekim, iç hastalıkları - Nefroloji uzman ve uzmanlık öğrencilerinden oluşmak üzere yaklaşık 500 kişinin katılımı bekleniyor.

ÜNİVERSİTEMİZ VE AYDIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK ÇİN BİR ARADAYDI

Aysel ALKİFİ

Üniversitemiz ve İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği “UyufTURUCU - dan Korunma” konulu panel 23 Mart 2004 Salı günü saat 14’de Üniversitemiz Spor ve Kültür Salonunda gerçekleştirildi. Panelde Üniversitemizden Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Doç.Dr. Gülşen DEMİR, Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı’ndan Doç.Dr. Levent SEVİNÇOK, Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık-Rehberlik Anabilim Dalı Başkanı’ndan Öğr. Gör. Dr. Nermin KORUKLU ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi’nden Bafl. Koms. Ahmet ERBİL panelist olarak katıldılar.



Aydın ve Üniversitemiz protokolü, Aydın Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Üniversitemiz personeli ve öğrencilerinin yoğun ilgisinin olduğu panelde “UyufTURUCU ve Sosyal Çevre, Gençlik Sorunlarının Çözümleri, Danışmanlık ve Tedavi Yolları, Gençlik Döneminin Gelişim Özellikleri ve Yaflanabilecek Sorunlar, UyufTURUCU Pazarı Olarak Türkiye’nin Konumu ve UyufTURUCU’nun Yasal Düzenlemeler içindeki Yeri” başlıklı konular yer aldı.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ AYDIN PLASTİK TEKNİK GEZİSİ

Doç.Dr. Erdener KARADAĞ

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

Fakültemiz Kimya Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencileri 25 Mart 2004 Perşembe günü Kırıliova Kardefli Köy’de bulunan, Aydın Plastik Ambalaj ve Baskı Sanayi ve Ticaret LTD.ŞTİ. tesislerine teknik bir gezi düzenledi. Geziye yaklaşık 50 öğrenci ve dört öğretim elemanı katıldı.

Bu gezide yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE) kullanılarak üretilen ambalaj ve taşıma amaçlı poflet, baskılı poflet ve film polimerik ürünler ve yapımları hakkında teknik bilgiler alındı. Yerinde üretim kofulları ile, teorik olarak derslerde sunulan bilgilerin pratiğe dönüşümü hakkında bilgi edinildi.

AYDIN’DA ÖRNEK BİR KÖY: KIZILCA KÖY

Öğr. Görv. Emin YİĞİT

Fen – Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

Aydın İl Jandarma Bölge Komutanlığı ve Aydın Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün koordinasyonunda “Bir köy belirlenmesi ve buranın örnek köy yapılması”na ilişkin bir proje başlatılmıştır. Türkiye’de farklı illerde de benzer uygulamalar olan projenin, Aydın ayağı halen devam etmektedir. Aydın’da merkeze bağlı “Kızılca Köy” ilgili projenin uygulanması olarak seçilmiştir. Projede, Kızılca Köy’ün fiziki kapasitesinin iyileştirilmesi, sosyo-ekonomik olanakların geliştirilmesi, kentliliğe ilişkin kültürün yerleşmesi hedeflenmektedir. Projenin uygulanması ile Kızılca Köy’deki mevcut kapasite, imar hizmetleri, eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, sosyo-kültürel hizmetler vb. ile desteklenmektedir. Köyün fiziki yapısı iyileştirilirken, spor alanları oluşturulmakta, farklı yaş gruplarından ve farklı cinsiyetlerden olan bireylere, sağlıklı, eğitime, sosyal yaşama ilişkin bilgilendirmeler yapılmakta, tarımsal üretim ve hayvancılıkla ilgili seminerler düzenlenmekte, yeşil alanlar ve açılmamış alanlar oluşturulmaktadır.

Projenin uygulanmasında Adnan Menderes Üniversitesi ve Aydın Belediyesi başta olmak üzere tüm il Müdürlüklerinden destek alınmaktadır. Yapılan planlama ile tüm birimlerin hizmet alanları belirlenmiştir. 2004 yılında içerisinde tamamlanması düşünülen projenin, Üniversitemiz adına koordinatörlüğünü Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Emin Yiğit yürütmektedir.

Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Ziraat Fakültesinden Üniversitemiz öğretim elemanları, Kızılca Köy’de konferans vermektedirler.

ENFORMATİK LABORATUVARI YENİLENDİ

Osman ULUZ

Basın ve Halkla İlişkiler

Enformatik bölümünün merkez kampusta bulunan laboratuvarı, rektörlük onayı ile yenilendi ve mevcut imkanların üzerine daha yeni imkanlar eklendi. Aynı anda 60 öğrencinin ders iflemesine imkan veren laboratuvar projeksiyon gösterimi sayesinde öğrencilerin dersleri aynı anda uygulayarak kavramaları sağlıyor.

Bunların yanı sıra internet bağlantısının da bulunduğu laboratuvar sadece kampusta okuyan öğrenciler değil, farklı yerlerdeki öğrencilerde kampusa gelerek derslerini bu laboratuvarda ifliyor. İki ana kadar; Saik Yüksekokulu, Fen Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Aydın Meslek Yüksekokulu burada ders ifledi ve iflemeye devam ediyor.

Bu laboratuvarın da ders iflenmesinin temel faydaları da mevcut bilgisayarların etkili kullanılması ve kampus ortamında bulunmayan öğrencilerin kampus ortamını görmesine vesile olmasıdır.



ADÜ SULTANHİSAR MYO TARIMSAL PAZARLAMA PROGRAMI AÇILDI

Öğ. Gör. E. Mennan YILDIRIM

Sultanhisar MYO

Üniversitemiz Rektörlüğünün Sultanhisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde Tarımsal Pazarlama Programı açılması konusundaki teklifi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12 Şubat 2004 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında incelenerek kabul edilmiştir.

Tarımsal ürün pazarlamasında bilgili, deneyimli, ürünü iyi tanıyan ve alıcı ile iyi ilişkiler kurabilecek nitelikli ara elemanların yetiştirilebilmesi amacıyla açılan Tarımsal Pazarlama programının önümüzdeki yıldan itibaren 50 öğrenciyle eğitime başlaması planlanmaktadır.

ÇANAKKALE SAVAŞLARI

Yard. Doç. Dr. Adil Adnan ÖZTÜRK

Eğitim Fakültesi

Giriş

Çanakkale Marmara'yı Ege Denizi yolu ile Akdeniz'e bağlayan ve bunun kıyısındaki en büyük flehrin adıdır Boeaza adını veren Çanakkale fiehri*, Gelibolu Yarımadası ve Biga Yarımadası üzerinde toplam 9.737 km² lik bir alanı kapsar. Karadeniz ve Akdeniz'i birbirine bağlayan İstanbul ve Çanakkale Boeazları, stratejik önemleri nedeniyle uluslararası ilişkilerde her zaman etkili olmuş doğal deniz ulaşım yollarıdır. Bu önemi nedeniyle tarih boyunca çeşitli savaşlara sahne olmuştur. 20. yüzyılın birleşik kara ve deniz savaşlarının ilk örneği olan 1915 Çanakkale Savaşları'nın Türk ve Dünya Tarihi açısından çok önemli sonuçları olmuştur.

Çanakkale Savaşları

Çanakkale Savaşlarına yol açan gelişmeler, 1914 yılında I. Dünya Savaşı'ndan sonra, Osmanlı Devleti'nin 4 AUSTOS 1914'te tarafı olarak ilan edip boeazları kapatması ile başladı.

10 AUSTOS 1914'te Goeben ve Breslav adlı iki Alman gemisinin boeazlardan girerek Osmanlı Devleti'ne sığınması üzerine İngiliz ve Fransız donanmaları Çanakkale Boeazı'nı 22 AUSTOS 1914'te ablukaya almışlardır. Daha abluka sürerken adı geçen iki geminin Yavuz ve Midilli adı verilerek Osmanlı Donanması'na katılması, ardından Osmanlı Devleti'ni I. Dünya Savaşı'na sokması, tilaf Devletleri nezdinde bir gerginlik yaratmış ve Çanakkale Boeazı'na bir sefer yapılmasını gündeme getirmiştir. İngiliz Bahriye Bakanı Winston Churchill boeazlara bir hareketin yapılması taraftarıydı. Churchill'e göre: "Madem Türkiye iki harp gemisi yüzünden bu harbe girmiştir, birkaç harp gemisinden ibaret bir filonun İstanbul önlerine gelmesi de harpten çıkması na yetecektir"

* Çanakkale Boeazı'na yabancılar; Hellespontos, Bucca Romaniae, Strette della Romano, Brachium Sancti Georgii ve Dardenelles, Türkler; Akdeniz Boeazı, Kale-i Sultaniye Boeazı ve Çanakkale Boeazı ismini vermişlerdir. Genel bilgi için Bkz. Birten Çelik, "Çanakkale Savaşı'nın İzmir Basınındaki Yansımaları", İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İnkleri İnklap Tarihi Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 1992, s. 9., İslam Ansiklopedisi, "Çanakkale Maddesi", (Yazan: Besim Darkot- M-C. fiehabeddin Tekinda), Cilt: 3, İstanbul: MEB. Yayınları 1963. Ss. 331-351.

² S. B. LBAFİAR, Çanakkale 1915, İstanbul: 2. Baskı, Ocak 1971, s.51.

Churchill'in bu fikrini savunanlar da vardı. Bunlar arasında Maliye Bakanı Lloyd George ve Savaş Kurulu Sekreteri Albay Hankey başlı çekiyordu. Öte yandan *Entente Devletlerinin Müttefiklerindeki baskının artması*, zor durumda olan Ruslara ; *Boğazlar kapalı* olduğu için yeterli yardım yapılamaması *Boğazların* önemini bir kat daha artırmıştı. Nitekim Rus Çarı Grand Dük Nicholas *İngilizlere* mesaj gönderiyor ve *Boğazlara* düzenlenecek bir seferin Osmanlı Devleti'ni savaşta bırakacağına aynı zamanda Kafkaslardaki Türklere karşı yapılacak bir seferin kendilerini rahatlatacağına belirtiyordu. Nitekim Rusların bu isteklerini dikkate alan *İngiltere* Rusya'ya yardım edeceğine dair söz verirken Osmanlı Ordusu'nu iyi tanıyan Amiral Fisher 3 Ocak 1915'te Deniz Bakanı'na dört maddelik bir plan sunar. Churchill'de, *Boğazın* açılıp Rusya'ya yardım ulaştırılması hayaliyle Çanakkale Boğazı girişinde bekleyen *Entente Donanması* Filo Komutanı Visamiral Sackville Carden'e bir mektup yollayarak ; (3 Ocak 1915) Çanakkale Boğazı'nın gemilerle geçilip geçilemeyeceğine dair bilgi ister Carden verdiği cevapta Çanakkale Boğazı'nın denizden çok zor kofullar altında zorlanarak geçilebileceğini belirtir Uzun görüşmeler sonunda *İngiliz Hükümeti* Savaş Komitesi Çanakkale Boğazı'na denizden bir saldırı yapılmasına karar vermişti. *İngiliz Hükümetinin* aldığı bu karar 18 Ocak 1915'te Fransa Hükümetine bildirilmiş ve onların da bu karara katılması istenmiştir. Fransa kendisine yapılan bu öneriyi beğenmediği gibi, Çanakkale'ye denizden saldırı yapılmasının imkansız olduğunu belirtir Ancak Churchill, 27 Ocak 1915'te Fransa Deniz Bakanı'na ikna edici bir mektup göndererek Fransa'nın 31 Ocak 1915'te öneriyi kabul etmesini sağlar. Müttefikler uzun bir çalıftmadan sonra büyük bir donanma hazırladılar.

Müttefiklerin Çanakkale'ye saldırı için hazırlanmış oldukları donanma, şimdiye kadar Akdeniz'in görmüş olduğu en büyük deniz gücü idi. *İngilizler* bu deniz gücüne 14 zırhlı, iki yarı direnç, Lord Nelson ve Agamemnon ile *İngiliz* kruvazör ve yeni yapılan Queen Elizabeth gemisi ile katılıyordu. Fransızların ise Amiral Guapratte komutasında dört zırhlı ve yardımcı gemileri vardı. Queen Elizabeth'deki 15 inçlik toplar ile diğer gemilerdeki 12 inçlik toplar Türklere karadaki en güçlü silahlarından kat kat daha üstündü. *İngilizler* bu silahlarla Türk topçularının menzillerine girmeden rahatlıkla kıyıdaki müstahkem mevkiyi yerle bir edeceklerini sandıyorlardı. Müttefik Donanma Komutanı Amiral Carden, bayrak gemisi Queen Elizabeth'de, elindeki gemileri üç filoya ayırmıştı. Saldırı üç bölüm olarak planlanmıştı. İkinci uzun menzilden karadaki mevziler bombalanacak bunu orta menzilden açılacak ateş izleyecekti. Son olarak da yakın menzilden Türklere Nusret Mayın Gemisi vasıtasıyla boğaza döflemiş olduğu mayınlar temizlenecekti. Nitekim başlı *İngiliz ve Fransız Donanması*, İstanbul'a ulaşabilmek için donanmalarıyla Çanakkale Boğazı'nı açmak üzere 19 Ocak 1915'ten 18 Mart 1915'e kadar sürecek olan deniz savaşlarına başlatmışlardı.

19 Ocak 1915 günü sabah 9.15'de Amiral Carden yönetiminde aralarında *İngilizlerin* ünlü zırhlısı Queen Elizabeth'in de bulunduğu 12 savaş gemisi Çanakkale Boğazı'nın *Entente* tabyalarına karşı saldırıya geçti. Ancak başarı olamadılar. Bunun üzerine 25 Ocak'ta tekrar saldırıya geçtiler. Bu sefer boğazdan içeriye girmek isterlerken karaya da asker çıkarmışlardı. Karaya çıkan birlikler istihkamlardan bazıları tahrip etmişlerdi ama donanma saldırısı başarıyla *Agamemnon* ve *Gaulois* zırhlılar hasara uğramıştı. Bu saldırılar 26 Ocak'ta da devam etti.

İngiliz ve Fransız Donanması yeni bir saldırı için hazırlanırken, İstanbul'un tehlike altına düşmesi başta İstanbul olmak üzere *Zemir ve diğer Anadolu şehirlerinde* büyük heyecan yaratmıştı. İstanbul'da oluşan *İngiliz* hükümetin geçici olarak *Eskişehir'e* taşınmasına karar verilmiş ancak 18 Mart'ta kazanılan büyük başarıdan sonra taşınma düşüncesinden vazgeçilmiştir.

Öte yandan hasta olan Müttefik kuvvetlerin komutanı Amiral Carden'in** yerine göreve getirilen Koramiral Robeck'in önderliğinde girişilen saldırı, Müttefik Devletlerin Boğazları açmak için giriştikleri saldırıların en önemlisi idi. 18 Martta saldırıya geçen Müttefik Kuvvetler, Türk kuvvetlerinin büyük direnci sayesinde amacına ulaşamadı ve 16 gemiden 10'unu kaybetmişler ve Çanakkale'nin sadece denizden geçilemeyeceğini anladıkları için geri çekilmek zorunda kalmışlardı. 18 Mart Çanakkale Zaferi olarak anılan bu başarıda Çanakkale Mevki Komutanı Tüm General Cevat Çoban'ın büyük payı vardı. Bu nedenle kendisine "18 Mart Kahramanı" denilmiştir.

³ ÇELİK, A.g.e, s.56.

⁴ Alan MOOREHEAD, *Gallipoli*, London :1965. s.47.

⁵ Çelik,A.g.e, s.59.

⁶ 19-25-26 ve 18 Mart 1915 tarihleri arasında yapılan deniz savaşları için bkz. Yusuf Hikmet BAYUR, *Türk İnkılabı Tarihi*, (1914-1918 Genel Savaşları) Ankara:Cilt:111, Kısım:2, TTKY. 1983, ss. 60-82, Çelik, Apt.ss.61-86

⁷ İlerafettin TURAN, *Türk Devrim Tarihi*, (1.Kitap İmparatorluğun Çöküşünden Ulusal Direnişim) Ankara: Bilgi Yayınevi, Kasım 1991 s. 48,

** Carden, Yemek yemiyor, geceleri uyuyuyor ve zaman zaman sinir krizleri geçiriyordu.

Denizden İstanbul'a ulaşılmasını istediklerini yapamayacakları anlayan İngiliz ve Fransızlar bu kez karayolunu denemek istemiflerdi. Zaten fiubat ayında İngilizler Mısır'daki Yeni Zelanda ve Avustralyalı dominyon askerlerini alarma geçirmiflerdi. 10 Mart'ta Lord Kitchener İngilizlerin 29. tümenine Doğu Akdeniz'deki görev yerine gitme emri vermiflikti. Fransızlar da Gelibolu'ya bir tümen asker gönderecekti. Böylece Müttefikler 70 bin kadar kara askerini Çanakkale hareketına, 18 Mart'ta ki bafırların deniz saldırısından önce katılmıflı oluyordu . Müttefikler uzun bir çalıřmadan sonra komutanların General Hamilton'un yaptıđı, "Akdeniz Harekat Kuvveti" adında 70 bin kiflilik bir ordu oluřturmuřlardı. Daha sonra Mısır ve Hindistan'dan getirilen ilave gruplarla bu sayı daha da arttı.

İtilaf Donanması 25 Nisan 1915'te üç ayrı bölgeye, Seddülbahir , Kumkale ve Arıburnu'na çıkarma yaptı. Bu çıkartma hareketi ile Gelibolu Yarımadası'nda 19 Aralık 1915'e kadar sürecek olan kara savařlar bafıllandı. Gelibolu Yarımadası'na yapılacak çıkartma hareketi flu flekilde planlandı ; karaya çıkartılacak birliklerden Anzak Kolordusu Karatepe ve Arıburnu arasına, 29. İngiliz Tümeni, Deniz Piyade Tümeni ve Tugay Seddülbahir'in doğusundaki Marto Limanı'nda, İngilizlerin ardından 1. Fransız tümeni çıkartılacaktı. Seddülbahir'e çıkartılan askerlerden çok fle bekleniyordu. Hazırlanan plana göre bunlar Boğaz yolunu açacaklardı. Diđer bir çıkartma birliđi de Kumkale'ye çıkartma gösterisi yapacaktı. Ayrıca İtilaf Devletleri Türk ordusunu yanıltmak için Beflike Limanlarına ve Saroz Körfezi kıyısına göstermelik bir saldırı hareketi yapacak ve böylece Türk kuvvetleri orada meflgul edilebilecek Arıburnu ve Seddülbahir'de ki Türk birliklerine yardım ulařmasını engelleyeceklerdi.

Seddülbahir'e çıkartma yapan İtilaf Devletleri 28 Nisan'da yapılan Birinci Kitre Savařı'nda ağır kayıplar verdiler Buna rağmen İngilizler, 1 Mayıs'tan itibaren asker çıkartmaya devam ettiler. 6 Mayıs'ta İtilaf Devletlerinin saldırıyla bafıllayan İkinci Kitre Savařı Çanakkale Savařları içerisinde en kanlı geçen taarruzlardan biri olmuř ve sonuçlarıyla İngiltere'de hükümet bunalımına yol açtı.

ÇANAKKALE SAVAřLARI VE MUSTAFA KEMAL

Karadan Osmanlı bafıkentine yürüeyebileceklerini üman İtilaf Devletleri bu kez beklemedikleri bir savunma ve genç bir subay bulmuřlardı. Savař bafıladıında Sofya Ataflemiliteri olan Yarıbay Mustafa Kemal, sırlarla cephede görev almak istemifli ve onun yolum çalıřmaları sonucu 20 Ocak 1915'te 19. Tümen Komutanı'na atanıldı. Kısa bir eğitimden sonra birliđi ile Gelibolu Yarımadası'ndaki savařlar katıldı. Anafartalar ve Conkbayırı savařlarında bölgenin yafımsal önemi olduđunu anlayan Arıburnu komutanı Mustafa Kemal düflman bu bölgeden uzaklařtırmak için, cephanesiz kaldıkları için düflman önünden kaçan askerleri, süngü taarruzuna kaldarak düflman saldırısını engellemiflikti. Bu engellemede Mustafa Kemal'in, 8 Mayıs'ta emrinde bulunan 57. Alaya verdiđi tarihi emrin büyük etkisi olmuřtu: "Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölmeye kadar geçecek zaman içinde, yerimizi bafıkı kuvvetler ve bafıkı kumandanlar alabilir..." Alay tamamen düflmana flehit oldu. Fakat düflman çıkartması Anafartalar'da bafırlarınla sonuçlandı. İngiliz ve Fransızların daha sonraki günlerde Arıburnu ve Anafartalar'a yaptıřları saldırılarda bir sonuç vermemifli ve savař 9 Ağustos'tan sonra bir "siper kavgası"na dönüřmüřtü. Buldukları yerde siperlere girerek tutunmaya çalıřan İngiliz ve Fransızlar I. Dünya Savařı'nın diđer cephelerindeki gidifli beklemeye bafıllandı. Nihayet 19 Aralık 1915'ten itibaren birliklerini çekmeye bafıllayan İtilaf Devletleri, 1916 yılının ilk haftasından itibaren Gelibolu yarımadasını tümüyle bafıltımlardı.

19 fiubat 1915'te bafıllayan ve 1916 yılının ilk aylarına kadar süren Çanakkale Savařlarında taraflar ağır kayıplara uğramıřlardı. Ancak bu kayıplar konusunda arařtırmaların birliđi içinde olmadıkları görülmektedir . fierafettin Turan tarafların kaybını şöyle vermektedir: " İngilizler '115.000' i ölü olmak üzere '205.000'; Fransızlar '47.000' kifli kaybetmiflerdi. Türk kayıplar da '66.000' i flehit olarak '252.300' ü bulmuřtu."

SONUÇ

İtilaf Devletlerinin İstanbul'u alarak Osmanlı Devleti'ni savař dışına itmek ve müttefikleri olan Rusya'ya yardım etmek amacıyla açtıkları Çanakkale Savařları İtilaf Devletlerinin yenilgisiyle sona erdi. Türk ordusu dünyanın yenilmez sanılan donanma ve ordularının yenileđini gösterdi. Çanakkale Savařlarının sonucu Rusya'ya gerekli olan yardım gönderilemedi. Bu durum Rusya'nın ekonomik, askeri ve siyasi yönden zor duruma düflmesine ve Rus Çarlığı'nın yıkılması'nda önemli rol oynadı. Savař sırasında Mustafa Kemal Albay'ına yükseldi. Çanakkale'nin geçilmez olduđunu anladı. İtilaf Devletlerinin Çanakkale'de yenilmesi üzerine I. Dünya Savařı uzadı. Bunun sonucu olarak yeni cepheler açıldı ve bir milyon üzerinde insan öldü. Mustafa Kemal kendisine basında uygulanan her türlü sansüre rağmen tanındı.

8 fi. TURAN, A.g.e., s. 48.

9 I. Dünya Savařı Ansiklopedisi, Cilt : 1., Ss. 405-406, Turan, A.g.e., s-48.

10 Erol ULUBELEN, Çanakkale Muhaberesi "The Story of the Great War", İstanbul: Aykaç Kitabevi, 1967, s.24.

11 Celal ERKAN, Çanakkale'de Türk Zaferi, Ankara: Türkiye İfl Bankası Yayını, 1964 s.25

12 Ergün AYBARS, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No : 32, 1984., s.74, Çelik, A.g.t.s.116.

13 Abdurrahman ÇAYCI, "Çanakkale ve Gelibolu Yarımadası'nın Atatürk'ün Askeri Kariyerindeki Yeri", Çanakkale Savařları Sebep ve Sonuçları Uluslararası Sempozyumu, (Çanakkale, 14-17 Mart 1990), Ankara: AKDYK (Türk Tarih Kurumu Yayınları) 1993, Ss.55-69.

14 AYBARS, A.g.e., s.75.

15 Genifli bilgi için Bkz.; Turgut ÖZAKMAN, Vahdettin, M. Kemal ve Milli Mücadele, (yalanlar, yanıřlılar, yutturmacalar), 2. Baskı, Ankara : Bilgi Yayinevi, fiubat 1998, Ss. 98-100.

16 fi. TURAN, A.g.e., s. 43., (ÖZAKMAN, Bütün savař boyunca, subay ve er, flehit olanların sayısını 57.087, buna hastanede ölenleri de ilave ederek verdiđi rakkam ise 76.000 kiflidir A.g.e., s.99. Ayrıca Çanakkale Savařları ile ilgili yapılan polemikler için Bkz. A.g.e., Ss. 94-174.)

D A C I L I K K U L Ü B Ü P A F L A Y A Y L A S I N D A

Salih DEMİRÇİ

Dağcılık Kulübü Başkanı

28 Ocak 2004 tarihinde Pafla Yaylası eğitim tırmanış 14 katlı ile sabah saat 8.15'te Aydın'dan dolmuşla vasıtasıyla hareket edilerek başlandı. Güneşli bir günde kış soğukunun gölgede hissedildiği dağlara varışımız 45 dakika sürdü. Otel bölgesinde faaliyet hakkında genel bir bilgi verildikten sonra araç yolundan güneydoğu istikametine tırmanış başlandı. Beklediğimiz tersine karlar erimemiş sadece kayalar ve ağaç gölgelerinde küçük parçalar halinde kalmıştı. Yaklaşık 2 km. lik yol yürüyüşünden sonra 10 derecelik eğimle tırmanış başlandı. Başlangıç noktasında üzerimizde kalan bulutların üzerine çıkmaya başlandı. Bulutların içerisinde geçerken görüşümüz gittikçe azalıyor ve zaten serin olan havanın biraz daha soğuk olduğunu hissedebiliyorduk. Zirveye yaklaşıyorduk, artık hava bulutlu olmasa hemen üzerimizde kalan gözlem evini görebiliyorduk. Yaklaşık bir saatlik yoldu, önümüzde kalan. Ekip artık iyice yorgun düşmüş dinlenmeler artık daha uzun tutulmaya başlandı. Birkaç kaya engelini de aşıldıktan sonra zirve hemen önümüzdeydi. Artık ulaşılmıştı. Zirvede fotoğraflar çekildikten sonra hava muhalefeti nedeniyle alelacele dönüş yapmak zorunda kaldık. Dönüş yolu bu sefer dağın etiminden daha az olduğundan dolayı kuzey batı rotayı, çok kısa birkaç dinlenimden sonra araçta beklediğimiz noktaya vardık.



Artık anlatabileceğimiz bir tırmanışımız daha olmuştu. "Dolu Dolu Yaflanan Bir Gün....."

ADÜ TIP FAKÜLTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMA VE STATİSTİK ÇALIŞMA GURUBU KURULDU

Doç. Dr. H. Meltem Sönmez

Ülkeler, gerekli ve doğru bilimsel araştırmalar yapılmadıkları takdirde gelişemez hatta yavaşlar Resmi tanınmamız "Öğretim Üyeleri" olsa da, aslında iflimiz araştırma yapma bilgi üretmektir. Eğitim-öğretim (bilgilerimizin başkalarına aktarılması) ve sağlık hizmetleri (bilgilerimizin uygulanması) araştırma iflimizin ardı sonuçları diyebiliriz.

Bilim insanları olan bizler, tıp fakültesi 1. sınıfta, kısa süreli istatistik dersi olarak mezun olmaktayız; Bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili her hangi bir eğitim-öğretim ise görmemekteyiz. Yani, aslında iflimizin yöntemleri konusunda noksanlarımızın olabilmesi gayet doğaldır.

Araştırma ve istatistik yöntemleri konusunda, ülkemiz içi ve dışı, yüksek matematiksel düzeyde bilim dalları bulunmaktadır. Fakat her bir bilim insanımızın, bu konulara matematiksel ilişkileri araştırarak kadar bilmesi gerekmektedir. Çünkü istatistiksel hesaplamalar artık bilgisayarlar yapmaktadır. Bizim, ne zaman, hangi veriye hangi istatistiksel yöntemi uygulamamız ve sonuçları nasıl yorumlamamız gerektiğini bilmemiz yeterlidir.

Bilim insanımız, tüm araştırmalar için, yüksek matematiksel düzeydeki kurullara başvurmamalıdır da. Çünkü bir makale okurken de, bir bilimsel bildiri dinlerken de, araştırma yöntemleri ve istatistik konularını yeterince bilmesi gereklidir.

Ülkemizde bazı tıp fakültelerinde biyoistatistik uzmanı bulunmaktadır. Fakat bu görevlilerin tüm diğer bilim insanlarının iflerine yetimeleri düşünülemez. İstatistik anabilim dalları dışındaki bilim insanlarının, bilimsel araştırma ve istatistik konularında kendilerini geliştirmelerini sağlayacak yeterli olanaklar ve düzenleri ise yoktur. Tıp fakültelerinde araştırma ve istatistik konularına, tıp öğretim üyesi bilim insanı açısından yaklaşıp, onların, varsa noksanlarını saptayıp gidermeye çalışın ve onları, yeniliklerden haberdar eden birimlerin kurulmasını yararlı olacağı kanındayız.

Bir an önce de ciddi deneysel araştırmalar yapmak istiyoruz. Bu nedenlerle, biz, ayrıca, soy isim sırasına göre sıralanmış bilim insanları, ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMA VE STATİSTİK ÇALIŞMA GURUBU'NU (DENARİS) kurduk.

DENARİS, ADÜ Tıp Fakültesinde kurulmuşsa da, Üniversitemizin tüm bilim insanlarının ortak sorununa hitap ettiğini düşünüyoruz. **Bu nedenle DENARİS'e üyelik, üniversitemizin tüm bilim insanlarına açıktır.** Sayın meslektaşlarımız, flu ağız yoresinden DENARİS'i inceleyebilir, izleyebilir ve üye olabilirler.

<http://med.adu.edu.tr/denaris/>

KURUCULAR (SOY İSM SIRASINA GÖRE): İSM SOY İSM BİLİM DALI

Mustafa Birincioğlu (Farmakoloji AD.)

Samet Kafkas (Kadın ve Doğum AD.)

H. Meltem Sönmez (Çocuk Hastalıkları AD.)

Turhan Dost (Farmakoloji AD.)

Brahim Kurt (Anesteziyoloji AD.)

Soner Yayıcıoğlu (Beyin Cerrahisi AD.)

Harun Gürsoy (Çocuk Cerrahisi AD.)

Alper Onbaşı (Kardiyoloji AD.)

Hasan Yüksel (Kadın ve Doğum AD.)

**TİYATRO TOPLULUĞU
“AZI ÇİÇEK ADAMI”
SİYATRO GÖSTERGİSİ**

*Onur Salih Karadağ
Tiyatro Topluluğu Başkanı*

27 Mart 2004 Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle Tiyatro topluluğu olarak bir drama oyunu olan “Azı Çiçek Adam” isimli oyunu sergileyerek bu günü hep birlikte kutlamak istedik.

Tiyatro her zaman duyguların, hayat hikayelerinin insanlarla bütünleşerek paylaşımların saçıyan bir sanat dalıdır. İnsanların hayallerini, yaşam öykülerini içerir oyunlarımız, bir nevi hayat hikayelerimizle canlanır sahne. Yaşanan olaylarda bulur insan kendini, yaşanan olaylar tiyatro; hep bizleri, hep sizleri anlatır sahnede sergilenen bir drama veya bir komedi.

Oyunlarımızla duygularımız, düşüncelerimizi her zaman sizlerle paylaşmaktan onur duyuyoruz.

**KÜLTÜR-SANAT TOPLULUĞU
HALK OYUNLARI VE HALK
TÜRKÜLERİ GÖSTERGİSİ**

*Volkan KAZ
Kültür-Sanat Topluluğu Başkanı*

Topluluğumuzun bu eğitim-öğretim yılında gerçekleştirdiği ikinci geceyle yine birlikteydik. İlk etkinliğimizde fiirin güzelliğini vurgulamaya çalışılan topluluğumuz bu kez de Aydın halkıyla Üniversite öğrencilerini aynı saflarda buluşturmaya amaç edinirken halk oyunları ve türkülerle popüler kültüre karşı olan tavırın bir kez daha gözler önüne serme imkanı bulmuştur. Bunu başarabildiysek ve sizlere türkü tadında bir gece yaşatabildiysek NE MUTLU BİZİM...

TOPLULUKLAR BAŞKANLAR TOPLANTISI

Gülflah AYDINOĞLU

26 Mart 2004 tarihinde Doç.Dr. Sema BAŞAK ve Topluluk Danışmanlar Temsilcisi Araş.Gör. Murat YILMAZ'ın katılımlarıyla aylık “Öğrenci Topluluk Başkanları” toplantısı yapılmıştır.

Doç. Dr. Sema BAŞAK ADÜ-GENÇ Merkez Müdürlük görevinden ayrıldı ve yeni Müdürün Doç.Dr Levent SEVİNÇOK olduğunu açıkladıktan sonra, başkanların bahar etkinliklerinde yapmak istedikleri etkinlik programları görüşüldü. Bahar etkinliklerinin resmi bir etkinlik havasından uzak olarak sıcak bir ortamda ve öğrenci merkezli bir etkinlik fleline dönüştürülmesi görüşü benimsendi. Bu yönde alınan öneriler ele alındı.

1. Dağılım Topluluğunun önerisine göre Cuma günü etkinlikler son bulduktan sonra 1. Gençlik Spor Müdürlüğü'nün katkılarıyla ile Cuma martesi ve Pazar günleri Pafla yaylasında 300 kişilik bir “GENÇLER KAMPI” organizasyonu izninin alınması için Rektörlük Makamına arz edilmesine karar verildi.

2. Günümüzde uyuturucu maddelerin çok yayılması, ilkokullara kadar inmesinden ve gençlerin bilinçsizce bu tuzaklara düşmesinden rahatsız olan Topluluk öğrencilerimiz “UYUFTURUCUYLAMÜCADELE” konusunda etkin olmak istediklerini bildirmişlerdir. Bu konuda bilgi sahibi Öğretim Üyelerimizin ve Emniyet Tefkilatının desteğini alarak çalışmaya başlama konusunda ortak bakışın kabul etmişlerdir.

ENERJİ ÜRETİM A.Ş. - YATAĞAN TERMİK SANTRALİNE TEKNİK GEZİSİ

*Yard. Doç. Dr. Nursabah SARIKAVAKLI
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü*

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 4. sınıf öğrencileri Endüstriyel Kimya II derisi kapsamında teknik gezi dizisinin ilkini 12 Mart 2004 Cuma günü gerçekleştirdi. Bu gezide öğrencilerimize, derste anlatılan çeşitli sanayi işletmelerinin tanıtılması, yapılan işlemler ve laboratuvar analizlerinin yerinde görülmesi ve incelenmesi amaçlanmıştır.

Yatağan Termik Santrali; Sanayi alanında başka amaçla kullanılmayan Muğla Yatağan linyit havzasındaki düşük kalorili kömürün değerlendirilmesi ve ulusal enerji sistemimizin ihtiyacının karşılanması amacıyla 1975 yılında yatırım programına alınmış olup, Polonya Elektrik firması ve Türkiye Elektrik Kurumu arasında başlatılan çalışmalar sonucunda Polonya hükümeti yetkilileri ile Maliye Bakanlığı arasında yapılan anlaşma ile 1980 yılında son safhaya getirilmiştir.

Yatağan Termik Santrali incelendiğinde teknik olarak;

- Kömür alma ve hazırlama sistemi
- Kül ve cüruf atma sistemi
- Buhar üretim sistemi
- Türbin sistemi
- Jeneratör sistemi
- fi alt tesisleri
- Su ön arıtma sistemi
- Demineralize su üretim sistemi
- Su buhar çevrim sistemlerinden,

ve çevrede olabilecek sorunların giderilmesi için katı atıklar, sıvı atıklar, gaz atıklar ve baca gazı desülfürizasyon tesislerinden oluşmaktadır.

Bölümümüz öğrencilerine Yatağan Termik Santrali hakkında genel bilgiler işletmenin işleyiş ve laboratuvar analizleri teknik elemanlar tarafından verilmiştir. Teknik gezi amaçlarına uygun şekilde gerçekleştirilmiş olup, öğrencilerimizin hem teknik hem de laboratuvar analizleri bakımından bilgilenmesi açısından yararlı olmuştur. Kimya bölümü 4. sınıf öğrencilerimizin ders kapsamında yapılan bu teknik gezileri dönem sonuna kadar farklı işletmelerde sürdürülecektir.



**FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜNÜN
MELANPAGOS VE TEKAĞAÇTAPINARI ARAŞTIRMA GEZİSİ**

*Yard. Doç. Dr. Suat ATEFLİER
Fen-Edebiyat Fakültesi*

Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü olarak 06 Mart 2004 Cumartesi günü İzmir, Yamanlar Dağı'nın kuzeybatı yamacında yer alan Melanpagos Kutsal alanına bir araştırma gezisi düzenlenmiştir.

Gezi Arkeoloji Bölümü öğrencileri ile Yard.Doç. Dr. Suat Atefler ve Emre Öncü'nün katılımı ile gerçekleştirilmiştir. İlk gezimiz olan Melanpagos araştırma gezisinde, M.Ö. 4. yüzyıl ortalarında bir Pers gözlem karakoluna dönüştürülmüş gözlenmiştir Türkiye'deki arkeoloji bölümleri içinde en zengin antik kent Diyarbakır'a sahip olan Arkeoloji Bölümü bu vesileyle Diyarbakır'ın genifletme planını bulmuştur. İkinci gezimiz ise 20 Mart 2004 Cumartesi günü Didyma Apollon Tapınağı'na ve tapınağın batısında yer alan Tek Ağa burnuna yapılmıştır.

S A L I K , K Ü L T Ü R V E S P O R ' D A N H A B E R L E R

Alparslan ERSOY

Mart 2004 ayı içinde Üniversitemiz Spor takımları, Üniversite Sporları Federasyonu etkinliklerine katılmıştır.

BASKETBOL

Üniversitemizin ev sahipliğini yaptığı, Bayan Basketbol Takımımızda yer aldığı, Üniversite Sporları Federasyonu Üniversitelerarası B kategorisi Grup Birincilikleri 08-12 Mart 2004 tarihleri arasında Üniversitemiz ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Salonunda Bayanlarda 7, Erkeklerde 8 Üniversitenin katılımı ile gerçekleştirilen turnuva sonunda dereceye giren Üniversiteler aşağıdadır:

BAYANLARDA

1. Celal Bayan Üniv.
2. Abant İzzet Baysal Üniv.
3. Selçuk Üniv.



ERKEKLERDE

1. Ege Üniv.
2. Selçuk Üniv.
3. Dicle Üniv.



Gruplarında ilk iki dereceyi elde eden Üniversiteler A Kategorisine Yükselme müsabakalarına katılacaklardır.

KROS

29 Ocak 2004 tarihinde Konya'da yapılan Üniversitelerarası Kros Türkiye Birinciliğinde 22 üniversite arasında Bayan Kros takımımız takım halinde Türkiye 3.sü olmuştur.

HENTBOL

01-05 Mart 2004 tarihleri arasında Gebze'de yapılan Üniversitelerarası Hentbol B Kategorisi Grup Birinciliğine katılan Üniversitemiz Hentbol Bayan takımımız, 5 Üniversitenin katılımı ile gerçekleştirilen ve Tek devreli lig usulüne göre oynanan müsabakalar sonunda grup üçüncüsü olmuştur. Ancak bu derece ile Takımımız önümüzdeki yılda da B Kategorisinde mücadele edecektir.



VOLEYBOL

08 - 12 Aralık 2003 tarihleri arasında İsparta'da yapılan müsabakalar sonunda C Kategorisi Grup birincisi olarak B Kategorisine yükselen Üniversitemiz Voleybol Erkek takımımız, 15-19 Mart 2004 tarihleri arasında Adana'da yapılan B kategorisi müsabakalarına katılmıştır. Yapılan Müsabakalar sonunda önümüzdeki yılda da B Kategorisinde mücadele edecektir.



FUTBOL

22-26 Mart 2004 tarihleri arasında Balıkesir'de dört üniversitenin katılımı ile yapılan C Kategorisi Grup müsabakalarına katılan Üniversitemiz Futbol takımımız, Tek devreli lig usulüne göre yapılan müsabakalar farklı bir şekilde kazanarak grup birincisi olmuş ve önümüzdeki yıl B Kategorisinde mücadele edecektir.

**ÜNİVERSİTELER ARASINDA
TAKIMLARININ NİSAN 2004 AYI
ÇİNDE YAPILAN
MÜSABAKALAR**

02-04 Nisan 2004 Manisa Badminton C Kategorisi Bayan/Erkek

05-09 Nisan 2004 Malatya Salon Futbolu Türkiye Birinciliği

15-18 Nisan 2004 İzmir Güreli Türkiye Birinciliği

18 Nisan 2004 Eskişehir Orienting Türkiye Birinciliği Bayan/Erkek

20-25 Nisan 2004 Manisa Tenis C Kategorisi Grup Birinciliği Erkek

**ÜNİVERSİTELER ARASINDA
SPOR TURNUVALARI**

Üniversitemiz 9. Kültür, Sanat ve Spor etkinlikleri, Spor Turnuvaları 29 Mart 2004 tarihinde yapılan Futbol eleme maçları ile başlamış olup, 12 Nisan 2004 tarihinde yapılacak müsabakalar ile devam edecek ve final maçlarının 30 Nisan 2004'te yapılması ile son bulacaktır.

Takım halinde ve bireysel olarak Fakülte ve Yüksekokullarımızda katılımı ile gerçekleştirilecek Spor Turnuvaları;

- | | |
|-----------------|---|
| 1 - Futbol, | |
| 2 - Voleybol | Bayan/Erkek |
| 3 - Basketbol | Bayan/Erkek |
| 4 - Atletizm | Bayan/Erkek Ferdi |
| 5 - Masa Tenisi | Bayan/Erkek Ferdi |
| 6 - Satranç | Ferdi |
| 7 - Tenis | Bayan/Erkek Ferdi
(Öğrenci - Personel) |

< N S A N L I N D O U f i B A Y R A M I N E V R U Z

Yard.Doç.Dr. Mehmet BAfiARAN
Fen-Edebiyat Fakültesi

<nsan>n sosyalleşmesi, ilişkileriyle gerçekleşir. Yaflam>m>z> baflkalar>yla olan ilişkilerle sürdürebiliriz. Bu ilişkileri sa€layan unsurlar aras>nda bayramlar önemli yer tutar.

Bu bayramlar içinde Nevruz'un ayr> bir yeri vardır; o da, evrensel bir içerik tafl>mas>dır.

Dinsel bayramlar sadece bir dine; ulusal bayramlar da, sadece bir ulusa hitap ederken, Nevruz, toprak alt>ndaki canlılar>n uykudan uyan>flar>n>n, dirilişlerinin, k>saca baharla buluşmalar>n>n günüdür.

Yani Nevruz, insanl>€>n çevre bayram>dır



Çeşitli biçim ve yorumlarla kutlanan Nevruz, Farsça yeni (nev) ile gün (ruz) sözcüklerinden oluşmuş birleşik bir isimdir. Türk dünyasında Nevruz, Navruz, Novruz, Sultan-> Nevruz, Sultan-> Navr>z, Navrez, Ulust>n Ulu Küni, Ulusun Ulu Günü, Ergenekon, Bozkurt, <kyaz Yortusu, Yeni Gün, Yengi Kün, Yeni Y>l, Mart Dokuzu, Mereke, Is>akh Bayram>, Altay Ködürgeni, Bahar Bayram>, Yörük Bayram> gibi adlarla da an>lm>ftir.

<kbaharla ilgili bu tören ve inan>flar>n Sümerlerden baflayarak, günümüze ulaft>€> kabul edilmiştir. Çin kaynaklarında, M.Ö. III. bin yılda, Hunlar>'n 21 Mart tarihinde haz>r yemeklerle k>ra ç>kt>klar>n>, bahar flenlikleri yapt>klar> ve Göktürkler'in "her yıl Atalar ma€aras>nda Gök Tanrı ve Yersulara kurbanlar vererek kutlama törenleri" yapt>klar>ndan söz edilmektedir. 21 Mart>'n ayn> zamanda Ergenekon'dan ç>k>fl bayram> olarak da kutland>€>n anlat>lm>ftir.

Demir dövülmesi uygarl>€>n, atefl yak>lmas> ise ar>nman>n ve uyanman>n anlat>m> olmuştur.

Divanü Lügati't-Türk'te, On <ki Hayvanl> Türk Takvimi'nde de y>lbaf> 21 Mart, yani Nevruz'dur. Nizamü'l-mülk, Selçuklu devlet yaflam>nda, Nevruz'u yeni yıl olarak kabul etmiş, vergileri bu günün toplamaya baflam>ftir.

Bu bayram Osmanlılarda da kutlanmaktaydı. 21 Mart tarihinde Ertu€rul Gazi'nin türbesi etraf>nda toplanarak, çeşitli törenler yapılmış ve buna Yörük Bayram> da denilmiştir. Ancak bu tören daha sonra II. Abdülhamit'in tahta ç>k>fl günü olan 19 A€ustos'a alınmıştır. Osmanlı Devleti kanunnamelerinde verginin ilk taksitinin alın>€> zaman olarak da Nevruz seçilmiştir. 17. yüzyıldan itibaren de "Resm-i Nevruziye" adıyla yeni bir vergi konulmuştur.

Ayrıca, Nevruz'da çeşitli devlet görevlileri padişahlara Hediye-i Nevruziye adıyla donanmış atlar, kıymetli taflarla süslenmiş silahlar, pahalı kumaflar vermekte, bu da Nevruz Pifkisi adıyla an>lm>ftir. Aydın Vilayeti salnamelerinde ise Saruhan Sanca€>nda Mart>'n doku zunda yani 21 Mart'ta "Mesir törenleri" yapıld>€> belirtilmiştir.

II. Meşrutiyet'le birlikte Türk Ocakları'nın öncülüğünde Egenekon, Nevruz Bayram> kutlamaları yaygınlaştırmış ve iktidarda bulunan <tihat ve Terakki Partisi, bu bayram>n devlet töreni ile kutlanmasını sa€lamıştır.

Kurtuluş Savaşı'nın karanlık günlerinde de Mustafa Kemal Atatürk, ulusumuzu birlik ve beraberlik içinde tutmak, halkın moralini yükseltmek için atıyorlar, görevli gibi etkinliklerle birlikte Nevruz gibi kutlamalar gerçekleştirmiş. Sa€lamıştır. 23 Nisan 1920 tarihinde TBMM açıldıktan sonra ilk Nevruz 21 Mart 1921 tarihinde kutlanmış, en görkemli Nevruz kutlaması ise Büyük Taarruz'a hazırlık yapıld>€> günlerde 22 Mart 1922 tarihinde yapılmıştır. Öğrenciler toplanarak halkın huzurunda spor gösterileri yapılmış ve fiirler okunmuştur. Mustafa Kemal Atatürk ise Ankara'daki Sovyet Rusya, Azerbaycan, Afganistan ve Buhara elçileriyle birlikte büyük bir çadırdan, gösterileri izlemiştir.

Nevruz kutlamaları geçmişten bu güne Türkiye'de ve diğer Türk dünyasında yaygın olarak kutlanmakta, ortak Nevruz gelenekleri oluşmaktadır.

Bunların bazıları;

- Kainatın yaratılışı ve Ergenekon'dan ç>k>fl motifleriyle varoluş ve yeniden diriliş anlatılmakta,
- Demir dövme geleneği oluşturulmakta,
- Y>lbaf> olarak takvimlere tafl>nmakta,
- Ev ev gezilerek bayramlaşma yapılmakta,
- İleri gelenler ve halk arasında hediye alış veriş yapılmakta,
- Çok çeşitli yemekler hazırlanmaktadır. Buna bir örnek sebze pilav yemeğidir. Sebze ve yeşillikten amaç, kaderin yeniden yeşerip canlanması ve bahtın açılması, pilavın beyazl>€>n'n amaç ise aydınlık ve mutluluk getirmesidir.

• Ev ve çevre temizliği yapılmakta, ateflden atlanarak, temizlenme, arınma sa€lanmakta,- Halk bir yere toplanarak, çeşitli oyunlar oynamakta,
- Nevruz günü doğan çocuklara Nevruz adı verilmekte,
- Yumurtalar boyanıp çocuklara dağıtılmakta,
- Dargınlar barışarak k>rg>n>klara son verilmektedir.

Sonuç olarak, Nevruz, ba€>ms>z ve özerk Türk Cumhuriyetlerinin yanısıra hemen hemen tüm Avrasya'da çok geniş bir coğrafyada kutlanmaktadır. Türkiye'de de so€uk savaş tehlikesi sona erdikten ve Do€u bloku çöktükten sonra Nevruz Bayramı, yüksek bir düzeyde kutlanmaktadır.

Bu bakımdan da diyoruz ki: Nevruz, bahar bayramıdır!

Ölümün ve can almanın bayramı değil, yeniden dirilişin ve canlanmanın bayramı olarak Nevruz, küreselleşen bir dünyada Avrasya'nın ortak bayramıdır.

Bu bakımdan da diyoruz ki: Nevruz, bahar bayramıdır!

Ölümün ve can almanın bayramı değil, yeniden dirilişin ve canlanmanın bayramı olarak Nevruz, küreselleşen bir dünyada Avrasya'nın ortak bayramıdır.

Nevruz Bayramı'nın insanl>€>a ve ülkemize kutlu olmasını diliyorum.



N E V R U Z

SKS Daire Başkanı

Geleneksel olarak Baharın Gelini kutlamak üzere her yıl 21 Mart'ta düzenlenen Nevruz Kutlamaları, bu yıl 21 Mart'ın Pazar gününe rastlaması nedeniyle 19 Nisan 2004 Cuma günü Kampus Tören Alanında Vali Yardımcısı Kenan ÖRTEN, Belediye Başkan Vekili Ali AKSÜT, Rektör Vekili Prof.Dr.Ergün ONUR, Rektör Yardımcısı Smail TURGUT, personel ve öğrencilerin katılımıyla; Yrd.Doç.Dr Mehmet BAĞARAN'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra Vali Yrd.Kenan ÖRTEN, Belediye Başkan Vekili Ali AKSÜT ve Rektör Vekilimiz Prof Dr.Ergün ONUR'un Nevruz Ateşini birlikte yakmaları ile devam etmiştir.

Öğrenciler arasında ayran içme ve çuval yarışmaları yapılmıştır. Yarışmalarda ilk üç giren öğrencilere Sembolik hediyeler verilmiştir. Üniversitemiz Folklor Topluluğunun sunumuyla Ege Artvin ve Adıyaman yörelerine ait gösterilerden sonra Konuklara ve öğrencilere aflu ile ikram edilmiştir.

Program, Üniversitemiz Halk Müziği Topluluğunun sunumuyla müzik dinletisi ile son bulmuştur



TURİZM İFLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

Okulumuz, 1974-1975 Öğretim Yılı başında Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi'ne bağlı olarak ilk aulamada iki yıllık ön lisans eğitimi veren bir kurum olarak açılmıştır. 1977-1978 Öğretim Yılı başında İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi'nin İktisat ve İfletme olarak iki fakülteye bölünmesi üzerine İfletme Fakültesi'ne bağlanarak öğretim süresi dört yıla çıkarılmış ve Adıyaman Turizm ve Otel İfletmeciliği Yüksekokulu olarak deiftirilmiştir. 1982 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adıyla Dokuz Eylül Üniversitesi'ne Adıyaman Turizm İfletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu adıyla bağlanmıştır. Daha sonra 3 Temmuz 1992 tarihli 3837 Sayılı Kanunun ek 8/b maddesi ile adı bugünkü "Turizm İfletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu" olarak deiftirilerek yeni kurulan Adnan Menderes Üniversitesi'ne bağlanmıştır.

1996-1997 Öğretim Yılı başından itibaren de kademeli olarak Kuşadası'na taşınmaya başlayan Yüksekokulumuz halen bütün sınıflarıyla birlikte Kuşadası ilçesi Candan Tarhan Bulvarı No:6'da bulunan binasında eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Ancak 90 dönümlük arazi üzerinde kampus alanı için projelendirme çalışmaları sürmektedir. Okulumuzda 2003 – 2004 Eğitim-Öğretim Yılında 29 öğretim elemanı, sekiz idari personel görev yapmaktadır.

FİZİK MEKAN VE LABORATUVAR OLANAKLARI

Yüksekokulumuzun şu anda faaliyet gösterdiği bina 5 katlı olup giriş katında kütüphane, kitap satış bürosu, öğrenci ifleri bürosu ve Yüksekokul Sekreter odası, 4. katında yönetim ve öğretim elemanı odaları, 1., 2., 3. ve 5. katlarında ise biri bilgisayar laboratuvarı olan toplam sekiz derslik bulunmaktadır. Ayrıca, Yüksekokul binasının yanında bulunan apartmanın giriş katında, öğrenci ve personelin yararlanabildiği bir kafeterya hizmeti vermektedir.

Materyal açısından Yüksekokulumuzun olanakları oldukça iyidir. Yüksekokulumuzda halen üç adet data projeksiyon cihazı, beş adet tepegöz, bir adet episkop ve üç adet diz üstü bilgisayar yer almaktadır. Bu materyaller, derslerin görsel açıyla iflenmesine olanak sağlamaktadır.

Bilgisayar laboratuvarımızda 25 bilgisayar, iki televizyon ve bir VCD, yabancı dil ve diğer uygulamalı derslerde kullanılmak üzere beş derslikte televizyon ve bu dersliklerde video ve VCD cihazları da bulunmaktadır. Bilgisayar laboratuvarımızda kesintisiz internet bağlantısı mevcuttur ve öğrencilerimiz cumartesi günleri de bu hizmetten yararlanabilmektedirler.

Kütüphanemiz koleksiyonunda toplam 3.753 adet kitap bulunmaktadır ve bu koleksiyona her geçen gün yenileri eklenmektedir. Kütüphanemizi öğrenci ve akademik personelimiz kullanmamakta, Kuşadası halkı da zaman zaman bu hizmetten yararlanmaktadır. Kütüphanemiz ayrıca Türkiye'de yalnızca iki okulda var olan, Dünya Turizm Örgütü tarafından verilen "Daimi Kütüphane" üyesi de almaya hak kazanmıştır.



BÖLÜMLER, DERS PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE STAJLAR

Okulumuzda "Konaklama İfletmeciliği" ve "Seyahat İfletmeciliği ve Turizm Rehberliği" olmak üzere iki bölüm bulunmaktadır. Her yıl iki bölüme de 50'ler öğrenci alınmaktadır. 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla toplam öğrenci sayımız 489'dur.

Derslerde uygulama yapmaya ayrılmıştır ve ders kredileri bu yönde yapılandırılmıştır. Yüksekokulda ilk iki yıl, her iki bölümde de aynı dersler verilmektedir. Üçüncü sınıftan itibaren ise branş dersleri yoğunluk kazanmaktadır.

Her öğrencimize, Yüksekokul Staj Yönergesi hükümleri uyarınca birinci sınıfın sonunda "Tanıma Stajı", üçüncü sınıfın sonunda da "Uygulama Stajı" adı altında staj yaptırılmaktadır. Seyahat İfletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü öğrencilerimiz ise uygulama stajlarını Yüksekokul denetiminde en az 30 gün süreli "Türkiye Turu Uygulama Gezisi" şeklinde yapmaktadır (Tur giderleri öğrenci tarafından karşılanmaktadır).

Diğer yandan, 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren ders programında köklü deiftirilmeler gerçekleştirilmiştir. Yeni ders programında bu öğretim yılından itibaren öğrencilerimiz bir yıl süreli Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Eğitimi almaya başlamışlardır. Kesin kayıt yaptıran öğrencilerimiz dönem başında alacakları Yabancı Dil Muafiyet ve Seviye Belirleme Sınavından 70 ve bunun üzerinde bir not almayan öğrencilerimiz ise bir yıl süre ile hazırlık sınıfına devam etmektedirler.



Hazırk eğitiminde alınan İngilizce derslerine ek olarak, öğrencilerimiz birinci sınıftan itibaren ikinci yabancı dil dersi olarak Almanca ve Fransızca (uygun koşullar sağlandığında başka diller de açılabilir) derslerinden birisini de almaktadırlar. Bu dersler özellikle turizm sektöründe ihtiyaç duyulan yabancı dil bilgisini güçlendirmek amacıyla konulmuştur. Üstelik yeni ders programımızda öğrencilerimiz bazı dersleri yabancı dil (İngilizce) olarak alacaklardır. Ayrıca öğrencilerimizin farklı beklenti, ilgi ve gereksinimlerini karşılamak amacıyla eski ders programında hiç yer verilmeyen "seçmeli dersler" yeni ders programına konulmuştur.

Yeni ders programımızda öğrencilerimizin staj ve uygulama derslerinde de değişiklikler yapılmıştır. Örneğin, Konaklama İşletmeciliği Bölümü öğrencilerimizin stajları akademik takımının içerisine alınmıştır. Bu stajlar IV. ve VIII. yıllarda uygulanmak üzere planlanmıştır. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümü öğrencilerimizin stajlarında ise yapısal bir değişiklikte gidilmemiştir. Ancak zorunlu staj süresi 90 güne çıkarılmış, eski programda olduğu gibi seyahat acentalarında yapılacak stajlar birinci sınıf sonu yerine ikinci sınıfın yaz dönemine alınmıştır. Türkiye Turizm Uygulama Gezi'nin yapıldığı dönemde ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

YÜKSEKOKULUMUZ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DİĞER ETKİNLİKLER HAKKINDA KISA BİLGİLER

2003 Yılı mezunlarımız, Efes Antik Kenti Celsius Kütüphanesinde 17 Mayıs 2003 tarihinde yapılan mezuniyet töreninde diplomalarını almışlardır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alınabildiği takdirde, mezuniyet töreni bu yıl da aynı antik kentte gerçekleştirilecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan "Turizm İşletmeciliği" Anabilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora eğitimi, Yüksekokulumuzda tam zamanlı olarak görev yapan dokuz öğretim üyesi ve Üniversitemizin çeşitli birimlerinde görevli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Halen yüksek lisans programına dokuz ve doktora programına iki öğrenci kayıtlı bulunmaktadır.

Okulumuz öğretim elemanları tarafından internet ortamında Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi (STAD) çıkarılmaktadır. Hakem Kurulunda dünyada ve Türkiye'de tanınmış akademisyenlerin yer aldığı dergimizin ilk sayısı Ocak 2002'de yayımlanmıştır (<http://stad.adu.edu.tr>).

Yüksekokulumuz, her yıl turizm haftasında (15-22 Nisan) turizm sektörü temsilcileri, öğretim elemanları ve öğrencilerimizin katılım gösterdiği sempozyumlar düzenlemektedir. Bu sempozyumlar yaklaşık olarak yirmi yıldır aksatılmadan sürdürülmektedir. Bu toplantılar turizm sektöründe ve akademik camiada, turizm sektörü ile ilgili en uzun soluklu bilimsel etkinlikler arasında gösterilmektedir. Sempozyumlarda ele alınan ana tema "bir önceki yılın turizm sezonunun değerlendirilmesi ve bir sonraki yıldan beklentilerdir"dir.

Yüksekokulumuz mezunları, yeni mezun olacak öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarının katılımıyla bir organizasyonu her yıl Aralık ayının ilk Cumartesi günü yapıyor bir gelenek haline getirmiştir. İki bu yıl gerçekleştirilen bu etkinlik, mezunlarımızın kaynaşmaları için son derece önemli bir fırsat görmektedir. Gelecek yıl ise bu etkinlik farklı bir anlam daha kazanacaktır. Çünkü Yüksekokulumuz 2004 yılında kuruluşunun 30. yılını kutlayacaktır.

KONAKLAMA VE SALIK OLANAKLARI

Kufladas, barınma ve yeme-içme ihtiyaçlarının kolay ve ucuz bir şekilde çözülebileceği bir yerdir. Öğrencilerimiz ve personelimiz Aydın'da bulunan Üniversite Hastanesinden ve Kufladas'ta bulunan sağlık merkezlerinden yararlanmaktadırlar.

SOSYAL ve SPOR ETKİNLİKLERİ

Yüksekokulumuzda kayıtlı olan değerli yönetici adaylarımız, bugüne kadar gerek ulusal gerekse uluslararası organizasyonlar açısından başarı ve bölgesel düzeyde ses getiren çalışmalar yürütmüşlerdir.

Yönetici adaylarımız sadece bilimsel alanda değil, aynı zamanda sosyal alanda da ne kadar yetenekli olduklarını, çok değerli tiyatro gönüllüleri ile işbirliğine girerek seyircilerin ayakta alkışladığı tiyatro oyunları ile gerek Aydın'da gerekse Kuflada'ya göstermişlerdir.

Yüksekokulumuz bayan ve bay spor takımları ana kadar girmiş oldukları tüm yarışmalarda dikkatleri üzerlerine toplamışlar ve güçlerini almış oldukları derecelere ispatlamışlardır.

Bazen Yüksekokulumuzca, bazen de kendileri tarafından organize edilen geziler, birçoğumuz için unutulmayacak paylaşımların yaşandığı, dostlukların ve takım ruhunun pekiştirildiği etkinlikler arasında. Hepimizin "tekrar ne zaman olacak?" diye beklediğimiz bu tür etkinlikler içerisinde yer almak, yönetici adaylarımızın değerli kültürleri tanıma, anlama ve uzun süreli dostluklar kurma ve aynı zamanda iş bulma konusunda önemli faydalar sağlamaktadır.

Uluslararası alanda yurtdışında ve içinde birçok ofisi bulunan AEGEE Gençlik Forumunun Kufladas şubasının kurulması, Yüksekokulumuzda öğrenimlerine devam eden; sosyal faaliyetlerini ve derslerle ilgili sorumluluklarını birarada başarı ile götürebilme yeteneğine sahip ve kendileri ile gurur duyduğumuz öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yönetici adaylarımız ulusal ve uluslararası örgütlerin (TURSAB, ISSTE) düzenlediği toplantı, seminer ve konferanslara katılmakta, böylece farklı kişilerle tanışarak farklı bilgi ediniminde bulunabilmektedirler.



MEZUNLARIN İSTİHDAM YERLERİ VE OLANAKLARI

Yüksekokulumuz mezunları Türkiye'nin turistik yörelerindeki bir çok konaklama tesisinde ve seyahat acentalarında kolayca istihdam olanağı bulabilmektedirler Ayrıca, Seyahat Aletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümü öğrencileri, Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az 70 (yetmiş) aldıkları takdirde Kültür ve Turizm Bakanlığından onaylı Profesyonel Turist Rehberi kokartı alabilmektedirler.

Okul süresince edinilen kuramsal ve pratik bilgilerin ve ifli tecrübelerinin niteliği sonucunda mezun olan yönetici adaylarımızın, ülkemizde hızla "en çok istenen dinamik sektörler" arasında yer almaya başlayan Turizm ve Otelcilik sektörünün de iflik ifli kollarında görevlere başlamak üzere gururlanmaktadır. Yönetici aday olarak yetiftirdiğimiz gençlerimiz, aldıkları eğitime yakınlı bir şekilde görevlerinde hızla yükselerek, yeni öğrencilerimize tecrübelerini aktarmaktan ve "ADÜ"lü olmaktan büyük gurur duyduklarını belirtmektedirler.



BURS OLANAKLARI

Üniversite yönetimimiz öğrencilerimizi de iflik flekillerde desteklemekte ve tefvik etmektedir. Örneğin, Üniversitemizde düzenlenen bahar senlikleri çerçevesinde başlatılan öğrencimiz Kufladası'na yakın olan Yunanistan'a ait Samos adasında Ege Üniversitesi'nin davetlisi olarak bulunmuşlardır. İki başlatılan öğrencimiz Romanya'da yapılan uluslararası AEGEE toplantısına Üniversite yönetimimizin katkıları ile gönderilmiştir. Ayrıca 2003 yılı Ekim ayında içerisinde bir öğrencimiz, Kufladası Belediyesi'nin katkılarıyla Macaristan'da düzenlenen "Gençlik Semineri"ne gönderilmiştir.

AKADEMİK PERSONEL LİSTESİ

Yrd.Doç.Dr. Osman Eralp ÇOLAKOLU

(Yüksekokul Müdürü)

Yrd.Doç.Dr. Zehra EGE

(Yüksekokul Müdür Yardımcısı)

Yrd.Doç.Dr. Abdullah TANRISEVDİ

(Yüksekokul Müdür Yardımcısı)

Prof.Dr. Bahattin RIZAOLU

(Konaklama Aletmeciliği Bölüm Bflk)

Yrd.Doç.Dr. Vehbi Uğur TANDOĞAN

Yrd.Doç.Dr. Ülker ÇOLAKOLU

Yrd.Doç.Dr. Atila YÜKSEL

Yrd.Doç. Dr. Murat HANÇER

Yrd.Doç.Dr. Fienol ÇAVUFI

(Seyahat Alet. ve Turizm Reh. Bölüm Bflk)

Öğr.Gör. Naci ADAK

Öğr.Gör. Elvan KESER

Öğr.Gör. Salim ÖZTAN

Okt. Osman SAÇIKARA

Okt. Jale UYSAL

Okt. Hasan ÇENGEL

Okt. Nilbert ARIN

Okt. Fisun ÇENGEL

Okt. Nahide ATEFİAL

Okt. Fiebnem GÜNAYDIN

Arfl.Gör. Arzu GÜRDOĞAN

Arfl.Gör. Olcay AKGÜL

Arfl.Gör. Uğur KILINÇ

Arfl.Gör. Olcay KILINÇ

Arfl.Gör. Tuğrul AYYILDIZ

Arfl.Gör. Hakan ATAY

Arfl.Gör. Fatih EPK

Arfl.Gör. Hatice GÜÇLÜ

Arfl.Gör. Melek Ece ÖNCÜER

Arfl.Gör. Berrin GÜZEL

Arfl.Gör. Osman Nuri ÖZDOĞAN

Arfl.Gör. Günnur TANDOĞAN

İDARİ PERSONEL LİSTESİ

Hasan ÜNLÜ

(Yüksekokul Sekreteri)

Fie Namık YILMAZ

Memur Mete ORUZ

Memur Gonca Afici

Memur Neslihan ARTUNÇ

Hizmetli Ali ÖZGÜN

Hizmetli Hakan ÖZKAYNAK

Fioförlü İsmail ÖNDER

İLETİŞİM :

ADRES : ADNAN MENDERES

ÜNİVERSİTESİ TURİZM ALETMECİLİK

VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

CANDAN TARHAN BULVARI NO:6

KUŞADASI/AYDIN

TEL : 0-256-612 55 03

FAKS : 0-256-612 98 42

İNTERNET : <http://turizm.adu.edu.tr>

SAHİBİ : Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Adına Prof.Dr. Mustafa GÜREL

YAYIN KURULU : Prof.Dr. Ergun ONUR, Prof.Dr. Hasan EREN, Prof.Dr. Orhan ÇELİDAĞ

DANIŞMA KURULU : Prof.Dr. Adnan İNCE, Yrd.Doç.Dr. İbrahim BARANOLU, Yrd.Doç.Dr. Aysun EYDURAN, Yrd.Doç.Dr. Ruhi SARP KAYA

HABER MERKEZİ : Ümmühan İHAÇIN, H.Kerem BOZYİĞİT, Aysel ALKİFİ, Osman UĞUZ, Volkan BABA, Nevzat DOĞAN

YAYIN YÖNETMENİ : Ümmühan İHAÇIN

GRAFİK/TASARIM : Uzm. Hamdi ÇETİNER

BASKI : Adnan Menderes Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından aylık olarak yayımlanır. Tüm hakları saklıdır.